

Laat het Evoluon een bijdrage leveren aan de paradigmaverschuivingen, noodzakelijk voor evolutie.

<http://nl.linkedin.com/in/emetnoe>

Als 10-jarig jongetje was ik erbij toen het Evoluon geopend werd. Aan de hand van mijn vader, een trouwe Philips-medewerker, stond ik tussen de mensenmassa. Een evenement om niet te vergeten. Ik ben er nadien meerdere malen binnen geweest, met schoolexcursies en met verjaardagsfeestjes. Na een keer of zes wist je precies waar je moet zijn.

De laatste keer was in 1976 toen ik 20 jaar was, met een vriendin uit Parijs die Eindhoven heel erg saai vond. Ik weet nog dat ik erg hoopte om indruk op haar te maken, dat had weinig succes. De tentoonstelling stond erbij als een toevallig samenraapsel van stoffige technische rekwisieten. De mooie glazen lift deed het niet (of mocht niet gebruikt worden), de bak met kuikentjes onder een warmtelamp was leeg, de rubberballen (die je kon afkoelen tot -256C zodat ze als glas uit elkaar spatten als je ze liet vallen) was leeg en zelfs het Evoluon was leeg, met ons waren er nog drie andere bezoekers uit India die plichtmatig door een Philips PR-medewerker werden rondgeleid. Zelfs de dooie kikkerpoot die op stroomstootjes reageerde en die het wel deed mocht mijn vriendin niet bekoren, integendeel.

Het is natuurlijk opvallend voor een technologiemuseum dat er in dat, toch belangrijke decennium tussen '66 en '76, niets veranderde. Waar ging het Philips om? Alleen het gebouw? Een icoon in Eindhoven? Waar ging het de gemeente om -- tenslotte heeft Eindhoven de grond geschonken -- de relatie met de groten der aarde aan de Boschdijk?

Wat we ook doen met dit icoon van Eindhoven, laat het dynamisch zijn en voortdurend inspelen op de uitdagingen van nu. Ik geloof in het belichten van raakvlakken, bijvoorbeeld hoe technologie en design een invloed kunnen hebben op de kwaliteit van collectief gedrag (meedoen) in een maatschappelijk speelveld dat enorm verandert.

De gigantische demografische aardverschuiving die plaats vindt verdient aandacht. Domotica, robotica, remote care functions, nieuwe manieren van werken en arbeidsparticipatie en de 2.0 levering van diensten, productie en (informele) zorg verdienen aandacht. Laat zien wat kan, laat meedenken over wat zou moeten en creëer hierover bewustzijn.

Laat het Evoluon een bijdrage leveren aan de paradigmaverschuivingen, noodzakelijk voor evolutie. Misschien dat Philips (Medical Systems) dan weer mee wil doen. Misschien ook niet. Doet er niet toe.

A dynamic society deserves (needs) reliable forecasts, innovatief design and responsive technology.

Eindhoven verdient een openbare ruimte waar societal (r)evolution, innovatief (social) design en aankomende technologieën op aansprekende wijze kan worden ervaren. Het Evoluon zou moeten ingaan op de wereld van morgen, niet op de technologie van gisteren (zoals het Evoluon in de jaren 70) of die van vandaag.

PS: Net zoals veel Eindhovense scholieren heb ik ook altijd gedacht wat er met die kuikentjes zou gebeuren als je ze in die koelingsbak zou gooien en daarna zou laten vallen. Toegegeven, het waren bijna alleen maar jongetjes die deze experimenteerdrijf hadden. Voor zover mij bekend is het nooit gebeurd, gelukkig maar.

Trouwens, ik had die gedachte ook nooit met mijn Franse vriendin moeten delen, dat was een beetje dom. Ze is daarna nooit meer teruggekomen naar Eindhoven.